

Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise



De bijbelcursus is wat voor jou als je:

1. Als je wilt weten wat christenen geloven.
2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel.
3. Als je wilt groeien in je geloof.

In deze cursus behandelen we belangrijke onderwerpen van het Christelijke geloof. Aan het eind van de cursus weet je bijvoorbeeld “Wie Jezus is” of “bidden helpt” maar vooral wat **Jezus in jouw leven kan doen**.

Ik wens je heel veel succes maar vooral God’s zegen met de uitdaging die voor je ligt!



Tips:

- 1 Lees de Bijbel regelmatig (je vergeet toch ook niet te eten 😊)
- 2 Lees een Bijbelvertaling die jij fijn vindt en begrijpt bijvoorbeeld Het boek, de Jongerenbijbel of de Nieuwe Bijbelvertaling.
- 3 Tijdens de cursus gebruiken we verschillende afbeeldingen met een bepaalde betekenis. Elke keer als je zo’n afbeelding ziet moet je in actie komen.

Lees



Zoek op



Om over na te denken



Het Kruis



In de afgelopen lessen hebben we een hoop geleerd over wie God is, wie Jezus is en deze les gaan we nadenken over wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Er is namelijk een probleem. Gelukkig heeft God daar een oplossing voor. Deze les gaan we dieper nadenken over het probleem en de oplossing: het kruis.

Het probleem:
de zonde

- **Jesaja 59:2**

Het probleem is dat jouw zonden je weghouden bij God. Door de zonde kan Hij je niet meer aankijken en wil Hij niet meer luisteren.

De oplossing:
het Kruis

- **Romeinen 5:10a**

Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon de Here Jezus voor ons gestorven is aan het kruis, is die vijandschap veranderd in vriendschap.

Het resultaat:
het goede
doen

- **Efeziërs 4: 31, 32**

Doe alle boosheid, woede en haat uit je leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet; doe niets wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol tegen elkaar. Vergeef elkaar, zoals God jouw zonden heeft vergeven.

FEESTEN!!!

Jolanda was er helemaal klaar mee! Ze had genoeg van alles wat ze moest doen. Ze wilde weg en lekker haar eigen gang gaan! Ze wilde niks meer te maken hebben met de regels van de woongroep. Als ze op zaterdag tot diep in de nacht in de kroeg wilde zitten, mocht ze dat toch zeker zelf weten! Voor het gemak heeft Jolanda ook maar wat boodschappengeld gepakt, dat kan ze wel goed gebruiken om eens lekker te gaan feesten...

Zonder dat Jolanda het door heeft raakt haar geld op en komt ze in de problemen. Tot overmaat van ramp heeft de woongroep ontdekt dat ze het boodschappengeld gestolen heeft.



OM OVER NA TE DENKEN

Zo bont als Jolanda het gemaakt heeft doen de meesten het niet. Maar we doen natuurlijk allemaal wel eens iets fout, we fluisteren achter iemands rug om of we zeggen lelijke dingen. Schrijf hieronder 2 dingen waarin jij fout bent geweest:

.....
.....
.....

In les 1 zeiden we al dat God deze fouten 'zonde' noemt. Laten we nog eens goed kijken naar wat zonde ook al weer is.

Het probleem: zonde

De foute dingen die we doen (zonde) houden ons weg bij God. God wil niks met zonde te maken hebben, Hij kan namelijk niet tegen zonde, Hij haat zonde.

God wil heel graag dicht bij ons zijn, maar door de zonde kan dit niet.

God is heilig, dit betekent dat Hij helemaal schoon is, zonder zonde. Wij zijn niet heilig, doordat wij zonde doen zijn we vies geworden. Eigenlijk is het net als met vies en schoon wasgoed.

Stel je voor, je vieze onderbroeken moeten nodig in de wasmachine... Geen denken aan dat je die bij je schone kleren in de kast legt. Vies en schoon gaat niet samen.

Wij, met onze zonde, zijn vies en dat gaat niet samen met God, die schoon en zonder zonde is.

We hebben dus een groot probleem, want iedereen doet wel eens zonde. Het plaatje hieronder laat dit duidelijk zien:



God en de mens kunnen niet dicht bij elkaar zijn, want de zonde staat in de weg: zonde houdt ons weg bij God.



ZOEK OP – schrijf de tekst hieronder

Jesaja 59:2

.....

.....

.....

De oplossing: het kruis

Gelukkig is er een oplossing voor het probleem van de zonde! Een oplossing waar God zelf voor gezorgd heeft.

God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd. Het belangrijkste wat de Here Jezus kwam doen op de aarde, was sterven aan het kruis. Zonder dat Hij ook maar iets fout had gedaan werd Hij gestraft.

Eigenlijk zouden wij gestraft moeten worden, want wij doen wél foute dingen. Voor deze foute dingen die wij hebben gedaan is de Here Jezus gestraft in plaats van ons. Hij heeft dus onze straf gedragen en is voor onze zonden aan het kruis gestorven zodat wij kunnen leven en dicht bij God kunnen zijn. Dit heet genade.



Het plaatje laat zien dat het gat tussen ons en God weg is. Doordat Jezus onze zonden weg heeft genomen kunnen we nu wel dicht bij God komen .

Als we eerlijk aan Jezus vragen of Hij onze foute dingen (zonde) wil wegnemen, zal Hij dit **altijd** doen.

Het resultaat



Bijzonder hé, dat de Here Jezus onze zonden altijd weg wil nemen. Natuurlijk gaat het nog wel eens mis en doen we foute dingen, maar dan mogen we elke keer opnieuw vragen of hij die foute dingen weg wil nemen. We kunnen Hem blij maken door ons best te doen deze verkeerde dingen niet meer te doen, maar vriendelijk en liefdevol voor elkaar te zijn.



Dirk moet zaterdag voetballen. Het is een belangrijke wedstrijd en natuurlijk moedig jij je goede vriend aan! Op een belangrijk moment mist hij de bal..... “SUKKEL!!!” roep je hard... Het floepte er uit... Je ziet dat Dirk schrikt van jouw reactie, hij is niet blij. Je baalt...want je wilt je vriend niet verdriet doen. Je neemt je voor om je excuses aan te bieden en de volgende keer je mond dicht te houden. Vrienden kun je beter maar te vriend houden!



OM OVER NA TE DENKEN

Wat doe jij om mensen van wie je houdt, zoals je familie en je vrienden, blij te maken?

.....
.....
.....



ZOEK OP – schrijf de tekst hieronder

Efeziërs 4: 31 en 32

.....
.....
.....

Het is niet altijd makkelijk om nooit meer te liegen of altijd gezellig te zijn. De Heilige Geest is er om ons hierbij te helpen. Hoe Hij dit doet, daar denken we de volgende keer over na.

Het vierde deel van de Bijbelcursus zit erop. De belangrijkste punten zetten we nog even op een rijtje:

1. Het probleem: ZONDE
2. De oplossing: HET KRUIS
3. Het resultaat: HET GOEDE DOEN

TOT SLOT

We zijn erg nieuwsgierig wat je van de Bijbelcursus vindt. Was de cursus makkelijk, moeilijk of vindt je hem helemaal goed zo!?

We zouden het leuk vinden als je dit aan ons laat weten. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar info@pinnenburg.nl